

Nieuwsbrief: oktober 2012

De geschiedenis van onze gemeente in 21 toegankelijke verhalen Historische Canon van Gilze en Rijen komt uit

Op woensdag 14 november komt onze nieuwste uitgave: *De historische canon van Gilze en Rijen* uit.

Dit bijzondere boek bevat de geschiedenis van de gemeente Gilze en Rijen in 21 korte, vlot leesbare verhalen. Geen volledige geschiedschrijving, maar de meest bijzondere en bepalende feiten en ontwikkelingen uit het verleden op een rij gezet. Van het ene naar het andere punt, als een treinreis door onze geschiedenis. Een kleine 150 foto's en afbeeldingen, van toen en van nu, maken het geheel nog toegankelijker. Bijzonder aan deze uitgave is bovendien dat de canon voor het eerst de historie van alle vier de dorpen van onze gemeente in één boek samenbrengt.

De werkgroep canon begon eind 2009 met zes leden, maar verdrietig genoeg mag één van de pijlers van de werkgroep, Adriaan Hoevenaars, de uitgifte van deze canon niet meer meemaken. Twee jaar geleden overleed hij. Overige werkgroepleden zijn Mariëlle van Hezewijk, Jeanne de Hoon, Jan Theeuwes, Jan Theunissen en Jan de Vet. Het omslagontwerp en de opmaak van het bijna honderd pagina's tellende boek, zijn van Carla van den Ouweland uit Gilze.

Na de presentatie op het gemeentehuis is dit bijzondere boek bij Novy in Gilze en bij Bruna in Rijen voor 9,50 euro verkrijgbaar. **U als heemkringlid kunt (samen met uw gezinslid) voor één exemplaar korting krijgen. U betaalt slechts 7,50 euro als u bij ons langs komt tijdens de speciale openingsuren op woensdag 14 november van 14.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur in het heemgebouw.** Bent u verhinderd, meld dit dan vooraf bij het secretariaat, dan regelen we dit met de groep boekendistributie. Voor alle duidelijkheid: U kunt per gezin slechts één boek voor 7,50 euro bij ons kopen. Voor ieder volgend exemplaar brengen wij de 'gewone' verkoopprijs van 9,50 euro in rekening.

Behalve bij Novy en Bruna is het boek natuurlijk ook bij ons tijdens onze gewone openstellingsuren (iedere eerste zondag van de maand) verkrijgbaar en u kunt vanaf woensdagmiddag 14 november *De Historische Canon van Gilze en Rijen* ook digitaal bestellen via onze website www.heemkringmolenheide.nl.

Onze Jubileumviering, een groot succes!!

Met ruim 170 mensen hebben wij ons zevende lustrum in De Schakel in Gilze gevierd. Met als hoogtepunt de benoeming van Jan de Vet tot erelid van onze heemkring. De lovende woorden waarmee Jan is toegesproken, heeft hij dubbel en dwars verdiend. Want hij heeft heel veel bijgedragen aan de heemkring zoals die nu is. Daarom zeggen we vanaf deze plaats nog eens namens de leden die niet aanwezig waren: Jan, van harte gefeliciteerd en heel veel dank. Na een goede koffietafel voor alle aanwezigen maakte het muzikaal optreden van Lya de Haas en Hennie Korsten deze jubileumviering tot een onvergetelijke..

Genieten van fruitbomen

samen met de broers Jan en Jos Dilven

Woensdag 7 november 2012 in 't Oude Raadhuis, aanvang 19.30 uur.

Wie kent ze niet van vroeger; de sterappeltjes, jutteperen en al die andere mooie oude rassen fruitbomen. Fruitbomen zijn echte genietbomen. In elk seizoen zorgen fruitbomen voor verrassingen in de tuin. Van de prachtige bloesem in het voorjaar tot de heerlijke vruchten tot ver in het najaar. De vruchten en de bomen zijn een genot voor alle zintuigen. Dat was vroeger al en dat kan nog steeds. Deze avond maakt u kennis met de vele fruitsoorten en rassen die er waren en nog steeds zijn en de wijze waarop ze worden toegepast in tuinen. Ook laten we zien hoe je met de juiste snoei en goed onderhoud jarenlang heel veel plezier kunt beleven aan fruitbomen. Maar ook de oude moerbeiboom uit onze eigen heemtuin wordt onder de loep genomen

Kortom een avond waarin wij u graag aan de hand van onze ervaring en beeldmateriaal 'meenemen' in onze passie voor fruitbomen.



Jan en Jos bij een van hun eigen producten



Jan en Jos stuurden ons alvast een serie erg mooie foto's waarvan wij er enkele u hierbij al willen laten zien, en herkent u hierbij ook ons eigen 'pronkstuk'?

Op de vlucht

Een engel had Jozef in een droom gewaarschuwd voor de moordzuchtige Herodes, die erop uit was zijn pasgeboren zoon te doden. Het gezin vlucht hierop naar Egypte. De Herodes die het hier betreft was Herodes de Grote, die tot het jaar 4 v.C. koning der Joden was. Hij staat bekend als een wreed heerser, die een hellenistische cultuur wilde opleggen. Volgens

Mattheus 2:16 was hij ook de aanstichter van de kindermoord te Bethlehem, die een gevolg zou zijn van de ontsnapping van de Heilige Familie. Dat er een bijzonder kind was geboren had Herodes vernomen van de drie wijzen uit het oosten.

Toen (ruim 2000 jaar geleden) een vlucht; nu een kerstverhaal. Maar vluchten is alle eeuwen doorgegaan tot op de dag van heden, op vele plaatsen in de wereld zitten de vluchtelingenkampen vol. Nog niet zo lang geleden (ruim 70 jaar) werden ook de Bredanaars tot een massale vlucht gedwongen.

Juist in komende kerstperiode is dit een goed thema om even bij stil te staan.

Daarom organiseren wij na de gebruikelijke opening van de kerststal op dinsdag 18 december een lezing over de vlucht uit Breda. Zo'n 50.000 mensen vluchtten op eerst pinksterdag 12 mei 1940 naar Antwerpen.

Peter Haagh uit Teteringen, ook een lid van onze heemkring en historicus kan ons daar boeiend over vertellen.

Belangrijke vacature

Na vele jaren van hard werken achter de schermen, maar intussen via ontelbare publicaties wel het gezicht van onze heemkring naar buiten uitdragend, wil Mariëlle van Hezewijk dit werk gaan beëindigen. Wel wil zij in een andere bestuursfunctie bij onze vereniging betrokken blijven, iets waar wij als bestuur heel erg blij mee zijn.

Dus moeten wij op zoek naar een medewerk(st)er die richting kan geven aan de communicatie en die de publicaties voor de heemkring in de verschillende media verzorgt.

Wij denken hierbij wel aan een bestuursfunctie.

Heeft u interesse? Neem contact op met onze secretaris info@heemkringmolenheide.nl of bel 0161-222512

Vrijwilligersavond

Onze vrijwilligers kunnen vrijdag 23 november al in hun agenda noteren voor een gezellige samenzijn. Alle vrijwilligers ontvangen echter nog een persoonlijke uitnodiging.

Als nieuw gezinslid mogen wij welkom heten

Mevr. Quirijnen

Oranjestraat 31

Gilze

Eerstvolgende genealogische avonden en middagen t/m december 2012

maandag 5 november	van 19.00 tot 21.00 uur
maandag 19 november	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 20 november	van 13.30 tot 16.30 uur
maandag 3 december	van 19.00 tot 21.00 uur
maandag 17 december	van 19.00 tot 21.00 uur
dinsdag 18 december	van 13.30 tot 16.30 uur

Speciale clubavonden voor gevorderde genealogen

En dan hebben we ook nog de speciale clubavonden voor gevorderde genealogen.

Tijdens deze avonden worden ervaringen in stamboomonderzoeken uitgewisseld en problemen gezamenlijk aangepakt. Het thema van de eerstvolgende clubavond is: het lezen van aktes in DTB boeken van vóór 1811. Alle heemavonden beginnen om 19.30 uur

maandag

12 november

maandag

10 december



Jozef en Maria met kindje Jezus op de vlucht voor Herodes naar Egypte



Waar deze evacués zijn gefotografeerd, is ook bij het museum onbe-

kend. 'Maar het geeft wel perfect de sfeer weer', vindt historicus Haagh.